

De Auteur

Jouke Schotel (1934) besloot, als nuttige tijdsvulling, in zijn negen en zeventigste



levensjaar zijn debuutroman te gaan schrijven.

Geboren in het voormalige Nederlands Indië, als laatst overgebleven zoon van een Nederlandse vader en Indische moeder, bracht hij zijn jonge jeugd door op Bali en Java.

Door de oorlogsomstandigheden doorloopt hij in 1941 slechts 3 maanden van de eerste klas van de lagere school, om pas na aankomst in Nederland in mei 1947, weer voor het eerst in de vijfde

klas de draad weer op te pakken.

Daarna volgt hij de middelbare school op het Baarns Lyceum en doet eindexamen HBS-B.

In 1955 begint zijn carrière bij de Koninklijke Marine, gedurende welke hij het commando mag voeren over een fregat. Hij beëindigt zijn marineloopbaan in 1985 in de rang van Kapitein ter zee.

Hij vervolgt zijn werkzame leven als manager Marketing en Verkoop bij een Nederlandse industrie en als docent Internationale Betrekkingen bij een HBO.

Zijn schrijverservaring gedurende zijn loopbanen, beperkt zich tot het schrijven van handboeken, lesmateriaal, studies, scripties en specificaties.

Na zijn pensioen schrijft hij zijn autobiografie en enige jaren later de hier gepresenteerde roman.